

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van onze afdeling over het bijna afgelopen jaar. De jaarvergadering van december 2009 brak met een jarenlange traditie. Want jarenlang waren er in december bestuursverkiezingen, maar van die traditie zijn we in december 2009 afgeweken. Eigenlijk was dat de schuld van ons vorstenhuis, want koning winter had de macht tijdelijk overgenomen, en die vorst en vooral de sneeuw hebben het ons belet om de geplande clubavond in december door te laten gaan.

Het gevolg was dat de bestuursverkiezingen, waar iedereen natuurlijk reikhalzend en vol spanning naar had uitgezien, pas in januari 2010 gehouden konden worden. Die open en eerlijke verkiezingen werden echter een farce, want hoewel onze president Dick Munniksma aftredend en herkiesbaar was, had zich geen enkele tegenkandidaat durven aan te melden. Het ging dus precies zoals het in een ware dictatuur (Dicktatuur) behoort te verlopen. Dick mag dus weer 4 jaar lang de touwtjes in handen hebben. Tja, en als ik dan kijk naar zo'n echte dictator, Robert Mugabe, dan zou Dick nog wel heel wat jaartjes Mr. President kunnen zijn.....

Naast de bestuurlijke zaken konden we op de eerste clubavond van 2010 ook nog van wat vorstelijke plaatjes genieten, want Coby ging in min of meer alfabetische volgorde door des Keizers verzameling. De avond in februari werd verzorgd door Wiebe Bosma. Hij nam ons mee naar Jemen en het vroeger bijna ontoegankelijke eiland Socotra. Op Socotra komen heel wat endemische plantensoorten voor, soorten die alleen op dat eiland groeien en nergens anders.

In maart liet Wolter planten van het geslacht *Mammillaria* zien. Die planten kwamen uit zijn eigen verzameling. Daarnaast liet hij plaatjes van *Mammillaria*'s zien, en die planten stonden in de immens grote verzameling van het land Mexico.

Op de clubavond in april hadden we weer de onderlinge verkoop van planten. Daarnaast had een aantal mensen planten meegenomen die besproken werden. Soms waren het planten die een mankement hadden, maar soms waren het ook gewoon mooie planten met een verhaaltje erbij. Verder gingen er in april drie auto's met inzittenden op bezoek bij de kwekerijen van Breuer, Piltz en Specks, een uitstapje dat bij de deelnemers goed in de smaak viel. In de maand mei werden er door Coby een paar planten van de maand gepresenteerd (*Lithops dorotheae* en *Echinocereus pulchellus sharpii*). Verder hadden we die avond een paar demonstraties, nee, niet tegen het bewind van de president, maar het waren demonstraties van zaden schoonmaken en verzenden (door Wolter) en van zaaien (door Harmien). Vooral dat laatste onderwerp vormde natuurlijk weer voer voor discussie.

Juni was een vrij drukke maand want we gingen o.a. kasje kijken bij de afdeling Drenthe. Eerst gingen we op bezoek bij Koert Olde in Stuifzand, en daarna bij Hennie Mecklenfeld in Slagharen. Vooral dat laatste bezoek maakte grote indruk op de bezoekers. Als je bedenkt dat Hennie Mecklenfeld een soort Hennie van der Most van Succulenta is, dan kun je je iets voorstellen van wat we zagen!

Minder dan tien jaar geleden heeft Hennie een knoepervan van een kas gekocht (ca. 200 m<sup>2</sup>), is met de cactushobby begonnen en heeft nu al een volle kas, met zelfs een 'paal' van meer dan 10 meter hoog. En omdat die paal te hoog geworden was, wist de echte Hennie wel wat hij moest doen: Gewoon een glazen torentje op de kas!

In juni was ook de open dag van Ubink, waar diverse clubleden naar toe gingen. Verder gingen we met drie auto's op bezoek bij de afdeling Bremen. Naast het bezoeken van de verzamelingen van enkele leden van die afdeling, bezochten we ook een opvangcentrum voor papagaaien.

De andere twee zomermaanden was het, zoals altijd, rustig wat het afdelingsleven betreft. In september vertelden de meest reislustige leden van onze club, namelijk Anjo en Coby Keizer, het een en ander over hun reis naar zuidelijk Afrika. We zagen heel wat succulenten aan ons oog voorbij trekken.

De oktobermaand liet planten van twee andere werelddelen zien. Het was de beurt aan Jan Lubbers om ons iets te vertellen en iets te laten zien over succulenten in Noord- en Zuid-Amerika. Er kwamen zowel cactussen als vetplanten voorbij, maar ook allerlei dieren en landschappen.

Nog maar een maand geleden, in november, was het Wolter die plaatjes liet zien van zijn reis in Mexico van voorjaar 2009. Natuurlijk passeerden heel veel *Mammillaria*'s de revue, maar ook bloeiende *Echinocereussen* en andere cactussoorten.

De opkomst op de afdelingsavonden was in 2010 gemiddeld 23 leden en dat is gelijk aan het gemiddelde van vorig jaar.

Het aantal leden van de afdeling Groningen en Ommelanden ligt per 1 januari 2011 op 40 (waarvan 1 donateur en 2 gezinsleden), daarnaast zijn er 3 sponsors.

Ook onze afdeling ontkomt helaas niet aan de landelijke trend van een teruglopend ledental. Enkele leden hebben bedankt, namelijk Hilda IJsinga (vervoersproblemen, daarom met hobby gestopt), Anne Kruizinga (verhuisd), Rob van der Vegt (te weinig tijd voor de hobby door te grote drukte). Helaas zijn er in 2010 ook enkele leden overleden, namelijk de heren Hamoen en Jan van den Oever. Ook het oud-lid Meerman is in 2010 overleden.

**Wolter ten Hoeve, secretaris afdeling Groningen en Ommelanden.**